



Anderna - En drömmresa till Sydamerika

PERU, CHILE, ARGENTINA, BOLIVIA
SVD ACCENT

I kärnan av Inkariket stod soltemplet som då var täckt av guldplattor och statyer i guld och silver. Det är här, i den gamla Inkahuvudstaden Cusco, vi allra bäst förstår denna civilisations storhet. Härifrån besöker vi Sydamerikas mest kända landmärke, ruinstaden Machu Picchu. Dold för spanjorerna och gömd under flera århundraden på en klippavsats högt uppe i Anderna. På Titicacasjön åker vi båt till Solön och lär om de andinska högkulturerna innan vi möter dagens Bolivia i huvudstaden La Paz. Vi flyger till Santiago de Chile och upptäcker Pablo Nerudas fina hemstad Valparaiso. En hisnande vacker resa tar oss över Anderna till Argentina och vindistrikten i skuggan av kontinentens högsta berg Aconcagua. Vi provar vin, äter gott och njuter av fantastisk natur. Vi avrundar resan i Sydamerikas Paris – Buenos Aires.

Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Lima

Dag 2 Lima

Dag 3 Heliga dalen

Dag 4 Heliga dalen – Aguas Calientes

Dag 5 Machu Picchu

Dag 6 Cusco

Dag 7 Cusco

Dag 8 Titicacasjön

Dag 9 Titicacasjön

Dag 10 La Paz

Dag 11 Santiago

Dag 12 Santiago

Dag 13 Valparaiso

Dag 14 Till Mendoza

Dag 15 Mendoza

Dag 16 Buenos Aires

Dag 17 Buenos Aires

Dag 18-19 Buenos Aires och hemresa

Datum:

3 – 21 november 2019

10 – 28 november 2019

Resans pris: 59 800 kr

Enkelrumstillägg: 6 900 kr

Antal deltagare: 16-24

Allt detta ingår:

- **Klimatkompenserat flyg** från Stockholm inklusive flygskatt. Avresa från Göteborg och Köpenhamn eller andra orter kan ordnas mot eventuellt tillägg. Meddela vid bokning vilken avreseort du önskar.
- 4 flygbiljetter inom Sydamerika.
- Alla transporter med buss, båt och tåg enligt programmet samt transfer.
- Svensk färdledning och lokala engelskspråkiga guider.
- Del i dubbelrum. Vi bor på bra hotell, vanligtvis 4*. Reser du ensam kan du välja att boka enkelrum mot pristillägg eller att boka del i dubbelrum. Blir det ojämnt antal resenärer står vi i så fall för den extra kostnad det innebär med enkelrum (gäller alltid vid bokning tidigare än 60 dagar före avresa, därefter på förfrågan)
- Halvpension (frukost och en lunch eller middag per dag).
- Alla utflykter, inträdesavgifter och aktiviteter enligt programmet: Museo Larco, Ollantaytamboruinen, Chinchero, Machu Picchu, La Sebastiana (Pablo Nerudas hus), vingårdsbesök, konstmuséet Malba i Buenos Aires.
- Utförlig skriftlig deltagarinformation inklusive karta.
- Dricks ingår till chaufförer, guider och för de måltider som ingår.

Vad ingår inte i resans pris?

- En måltid per dag, dryck
- Statlig svensk miljöskatt

Resplan

Dag 1

Flyg till Lima

Med flyg till Limas huvudstad och ankomst samma dag. Transfer till hotell i stadsdelen Miraflores.

Dag 2

Lima

Lima är en av de äldsta städerna i Sydamerika. År 1535 grundades staden av Francisco Pizarro och etablerades snabbt som Sydamerikas stora handelsstad, varifrån många av regionens skatter skeppades iväg. Lima blev huvudstaden för vicekungadömet Peru år 1542 och som under 150 år nästan innefattade hela Sydamerika. Med tiden bildades andra kungadömen och Peru minskade i storlek, men har fortsatt varit en viktig stad. Idag är Lima navet i en nation som sett en ekonomisk positiv utveckling under det senaste årtiondet.

Före spanjorernas ankomst fanns högkulturer i Peru såsom Moche, Nazca, Chimu och Inka och det fantastiska arkeologiska muséet Larco har en av världens största samlingar av pre-kolumbiansk konst. Vackra och intressanta föremål av keramik, textil, guld och silver kan berätta mer om hur ursprungsbefolkningen levde.

Vi tar oss runt i Limas stad och ser såväl moderna stadsdelar som Miraflores och Limas gamla stadskärna med katedralen där Pizarro är begravd.

Dag 3

Heliga dalen

Vi lämnar Lima tidigt med flyg till Cuzco/Cusco. Från flygplatsen åker vi mot den heliga dalen. Först besöker vi den färgglada byn Chinchero eller Pisac där det finns vackra textilier att köpa, vissa är handvävda av ursprungsbefolkningen som bor i närheten. Heliga dalen ligger på 2800 meters höjd och vi minskar risken för höjdsjuka genom att bo här innan vi senare kommer till Cuzco, som ligger på nära 3400 meters höjd.



Dag 4

Heliga dalen – Aguas Calientes

På förmiddagen besöker vi Ollantaytambo. Byn är faktiskt byggd på ruinerna från ett gammalt inkapalats. Själva byn är kanske det bästa exemplet som går att hitta för hur en gammal inkaby verkligen såg ut. Spanjorerna anförde ett typiskt spanskt torg, men i övrigt är gatumönstret intakt. På höjden ovanför byn konstruerade inkahövdingen Pachacuti sitt palats och vi besöker lämningarna och ser en mäktig kvarleva. Ollantaytambo ska betyda min härskares förråd.

På eftermiddagen vidare med ett fint expeditionståg med stora fönster genom vackra dalar till Aguas Calientes som ligger nedanför inkaruininstaden Machu Picchu.

Dag 5

Machu Picchu

På morgonen tar vi buss upp till inkarikets pärla, Machu Picchu på 2400 meters höjd.

Machu Picchu var fram till år 1911 en oupptäckt stad innan den amerikanske forskaren Hiram Bingham genomförde ett omfattande arbete för att frilägga den från djungelns grepp. Det är troligt att platsen framförallt använts för ceremoniellt bruk, astronomi och samtidigt en privat tillflyktsort för Inka Pachacútec och en del var urban och en annan bestod av odlingsmarker. Den övergavs troligen helt före det att Pizarro uppenbarade sig, en förklaring till att spanjorerna aldrig upptäckte platsen.

En sak är i varje fall säker; oavsett användningsområde är det en märkvärdig plats med vackra terrasser och mycket välbevarade ruiner och vår duktiga lokalguide berättar exempelvis om inkas förhållande till makt, politik, religion och astronomi. Färd till Cusco på sena eftermiddagen eller kvällen.



Dag 6

Cusco

Förmiddag på egen hand i Cusco och på eftermiddagen stadstur. Cuzco var hjärtat i det forna Inkariket. Det genomled på 1500-talet ett inbördeskrig som blossade upp i maktkampen efter Huayna Cápac's död, Huayna Cápac var det vidsträckta rikets sista överhuvud och samlande faktor. Denna situation var naturligtvis de spanska inkräktarna inte sena att utnyttja. Trots skövlingen och plundrandet, och det faktum att flera av de dåvarande templen och byggnaderna raserades, finns fortfarande fantastiska byggnationer bevarade i och runt Cuzco.



Det är definitivt en stad som skall upplevas till fots! Vi gör en stadsvandring där vi tar in det mesta och det bästa av centrala Cuzco. Det koloniala arvet är stort och kring Plaza de Armas finner du flera byggnader med katedralen som huvudattraktion.

Dag 7

Cusco

Dag i Cuzco på egen hand. Det finns möjlighet att bege sig på egen hand till platser strax utanför stadskärnan eller promenera runt i staden på egen hand. Staden byggdes i form av en puma och om man beger sig upp till ruinerna vid Sacsayhuaman kan man skönja detta. Området utgör pumans huvud med den öppna käftens tandrader. Eller kanske du vill pröva det rika gastronomiska köket mer ingående, efter att ha fått tips från vår färdledare.



Dag 8

Titicacasjön

Vi tar inrikesflyg till Juliaca som ligger nära Titicacasjön och åker in i Bolivia. Färden går längs med denna sjö som är den högst belägna navigerbara insjön i världen. Det är Sydamerikas största sjö (om man bortser från Maracaibo som egentligen är en stor bukt). Titicacasjön är nästan dubbelt så stor som Vänern, med kallt safirfärgat vatten, och med flera bebodda små öar, utgör sjön en del av gränsen mellan Bolivia och Peru. Vi bor på hotell i den lilla staden Copacabana vid Titicacasjöns strand.



Dag 9

Titicacasjön

Vi färdas idag med båt till Solön. Enligt sägner var det på Isla del Sol som Manco Capac, den första Inkan, uppenbarade sig. Under inkatiden var detta en pilgrimsled, där besökarna fick genomgå en reningsceremoni innan de nådde fram till den heliga solstenen. Vi vandrar längs men en av öns bergsrygg för att slutligen ta oss ner till en liten vik där båten väntar. För de som inte orkar vandra uppåt på besöket på ön kan man stanna kvar på nivån 3812 meter och bara njuta av den vackra utsikten. Åter till Copacabana och återfärd till La Paz, dit vi anländer i lagom tid för middag. La Paz blev vald till en av världens sju stadsunderverk. Det är kanske inte en av världens sju vackraste städer men däremot en väldigt spännande storstad.



Dag 10

La Paz

La Paz är onekligen en syntes av det moderna och det traditionella. Från de mer välbärgade delarna på 3 200 meters höjd över havet till El Alto på 4 000 meter, är skillnaderna i livsstil stor. Bolivia är kanske det land i världen som har störst andel ursprungsbefolkning vilket också märks i La Paz. Ju högre upp i staden du kommer desto större inslag av ursprungsbefolkning.

Vi ägnar dagen åt att göra en stadsrundtur till fots och åker även upp på en av de nygjorda linbanorna för att se denna stad från ovan. Du möter tusentals av aymaras som känns igen på deras speciella stora klädessjok som kallas chola samt att de bär bowlers hat. Enligt ryktet sägs det att detta beror på att den skeppslast hattar som var ägnade åt brittiska järnvägsarbetare på 20-talet var för små och kom istället att delas ut till aymaras. Hatten inkorporerades i deras utstyrel.

Vi avslutar dagen på en av stadens Peñas, musikrestauranger där flera olika folkmusikgrupper framträder under samma kväll.



Dag 11

Santiago

Flyg till Chiles huvudstad Santiago. Vi bor i en central del av staden nära till det mesta. De vinintresserade följer med färdledaren till en av stadens bästa vinaffärer för att inhandla gott vin från Chile någon av dagarna vi bor här. Kanske druvvarianten carmenere, en druva som tidigare fanns i Frankrike men som där mer eller mindre dött ut men som är ganska populär här. Chile är en av världens 10-viktigaste vinexportörer och kvaliteten på vinet blir varje år bättre.



Dag 12

Santiago

Vi bekantar oss med huvudstaden Santiago för att lära oss om Chiles historia. Vår färdledare och lokala guide berättar initierat om hur Chile är idag, den ekonomiska utveckling man har haft de senaste åren men även de protester som har förekommit för att förbättra utbildningssektorn.

Under vår stadstur börjar vi med att besöka presidentpalatset Palacio de la Moneda ("La Moneda") som besköts och där den folkvalde presidenten Salvador Allende dog år 1973. 17 års diktatur följde och tusentals av de chilensare som flydde hamnade i Sverige. Sedan år 1990 är Chile återigen en demokrati och Salvador Allende hedras med en staty utanför Monedapalatset. Vi besöker olika delar av staden såsom Plaza de Armas där det varje dag brukar uppträda musikgrupper och där schackborden står utställda till allmänheten.

På eftermiddagen finns det tid för de som vill utforska staden på egen hand eller följa med färdledaren på museibesök eller färd upp för ett av stadens mindre berg med hjälp av linbana.



Dag 13

Valparaiso

På morgonen åker vi till hamnstaden Valparaiso. På vägen dit åker vi en omväg så att vi får se mer av Chiles kust. I Valparaiso bodde poeten Pablo Neruda som fick Nobelpriset 1971. Han hade tre olika hem i Chile, varav det ena återfinns här och heter La Sebastiana och fungerar som museum och vi börjar med ett besök här innan vår stadstur.

Valparaiso är en charmig stad att strosa omkring i med färgglada hus i den gamla stadsdelen och välbevarade bergbanor. En stor del av staden består av dess 42 kullar och det är därför staden kallas Sydamerikas San Francisco. De mycket speciella bergbanorna som leder upp på kullarna var en av de största anledningarna till att Valparaiso fick världsarvsstatus. Idag finns 16 bergbanor kvar och för de som vill kan man åka i någon av dem.

Valparaiso var under 1800 talet världens viktigaste hamnstad men när sedan Panamakanalen öppnades 1911 förlorade den sin storhetstid. Idag är hamnen Chiles viktigaste hamn och en livlig plats med sjömän och fiskare.

Staden lockar också till sin många konstnärssjälar och självaste Pablo Neruda inspirerades av livet i Valparaiso och skrev ofta om staden i sina dikter.

Vi åker tillbaka till Santiago på eftermiddagen.



Dag 14

Till Mendoza

Idag åker vi bokstavligen över Anderna och längs vägen passerar vi förbi bergskedjans högsta topp, Aconcagua 6 982 meter över havet. Färden mellan Chile och Argentina är en höjdpunkt i sig med vackra berg, floder och sjöar och vi åker med privat buss för att kunna göra stopp på vägen om tids ges, såsom att stanna för att se Aconcagua, om det är molnfritt det vill säga.



Dag 15

Mendoza

Mendoza, Argentinas frodiga frukt- och vinregion med 146 000 hektar vinodlingar. Dagsutflykt till en välkänd vingård som ligger en bit utanför staden. Där smakar vi på viner med hjälp av experter, lär oss om vinproduktion och äter en utsökt gourmetlunch.

Idag är Argentina världens femte vinproducent efter Italien, Frankrike, Spanien och USA, och sjätte vinkonsument (efter samma länder och Tyskland). I Argentina var bordsvinet en riktig allemansdryck som dracks till alla måltider och från tidig ålder. Både produktionen och konsumtionen av vin har därför varit bland de fem högsta i världen under nästan hela 1900-talet. I Argentina dracks dock vinet oftast blandat med sodavatten. De senaste 20 åren har den argentinska vinkulturen har förändrats. En förändring som kan sammanfattas "från kvantitet till kvalitet". Malbec är Argentinas nationaldruva, och de argentinska malbecvinerna räknas till de bästa i världen. Klassiska cabernet sauvignon och ung frisk syrah är också storsäljare.

Vi åker därefter till den närbelagda flygplatsen för att flyga till Buenos Aires.



Dag 16

Buenos Aires

Buenos Aires kallas även Sydamerikas Paris. Det är ca 14 miljoner människor som bor i Stora Buenos Aires, mer än en tredjedel av hela landets befolkning. Staden anlades 1536 av Spanjoren Pedro de Mendoza och fick namnet Nuestra Señora Santa María del Buen Aire (Vår Fru den heliga Maria av den goda brisen). Först på 1700-talet började utvecklingen till en viktig hamnstad när Buenos Aires blev huvudstad i vicekungadömet Río de la Plata.

Under dagen gör vi en stadspromenad i centrum och stadens södra stadsdelar. Vi besöker det historiska Majtorget som ligger framför det rosa presidentpalatset där Evita och Perón stod och höll tal inför los descamisados (arbetarklassen). Torget har varit och är fortfarande platsen där alla viktiga demonstrationer äger rum. På detta torg träffas Las Madres de Plaza de Mayo fortfarande en gång i veckan för att kräva svar om deras barn som försvann under den senaste diktaturen (1976-1983).

Vi fortsätter till San Telmo, stadsdelen där det händer att tango dansas på de smala kullerstengatorna av både professionella och vanliga stadsbor. Det var här de första rika familjerna etablerade sig i mitten på 1800-talet men sen när pesten slog till 20 år senare flyttade dessa familjer norrut och invandrare från Europa förvandlade byggnaderna till conventillos, flerfamiljshus där varje familj fick ett litet fjuttigt rum.

Nästgårds till San Telmo ligger stadsdelen Puerto Madero som är San Telmos raka motsats. Där San Telmo står för ruffighet och tangocharm har Puerto Maderos tidigare nedgångna hamnkvarter renoverats till toppskick. Här ligger det så kallade CBD (Central Business District) med flashiga skyskrapor samt helt nyrenoverade hamnmagasin där trevliga restauranger ligger längs hamnen.

Vi gör under dagen även ett kortare besök längs Caminito där plåthusen fortfarande är lika färgglada som de var när de målades i alla dess färger med hjälp av den målarfärg som blev över i hamnen. Sedan får vi se den världsberömda fotbollsklubben Boca Juniors hemmastadium La Bombonera (chokladasken) där Maradona påbörjade sin karriär.

Buenos Aires är främst av allt tangons huvudstad. Denna pardans utvecklades i dennas stads och Montevideos immigrantkvarter mot slutet av 1800-talet. Tango blev fram emot 1920-talet väldigt inne och spreds via Paris till resten av Europa. Alla de europeiska varianterna skiljer sig starkt från den ursprungliga, argentinska tangon, som de senaste tio åren blivit populär igen. Det är idag en relativt stor subkultur som dansar tango eller milonga. För de som vill kan ni för en extrakostnad boka en tangoshow på kvällen för att uppleva fantastisk dans och levande musik. Ofta börjar dessa shower sent på kvällen.



Dag 17

Buenos Aires

Vi börjar dagen med att gå raka vägen in i de dödas stad där Evitas mausoleum befinner sig men framförallt för att lära oss lite mer om Argentinas historia. Vi befinner oss i den exklusiva stadsdelen Recoleta där många ambassadörer och förmögna familjer bor. Det var till denna stadsdel dessa familjer flyttade när de lämnade över San Telmo till de nyanlända invandrarna från Spanien och Italien. Stadsdelen har en hel del arkitektur som påminner om delar av Paris.

Vi fortsätter att utforska de norra stadsdelarna och kommer till Palermo Viejo också kallad Palermo Soho, den nya inne-stadsdelen där det finns allt från etniska restauranger till små märkesbutiker och multibruksutrymmen där designers och artister ställer ut kläder, konst, smycken och dekoration till hemmet. Här äter vi lunch och efteråt fortsätter färden till parkområdet Bosques de Palermo där det mest njutningsbara är att gå igenom den vackra rosträdgården.

Vi avslutar dagen med besök på Malba, Sydamerikas främsta konstmuseum. Här finns alla de stora såsom Kahlo, Botero, Rivera, Berni och många fler.



Dag 18-19

Buenos Aires och hemresa

Det blir några timmar att fortsätta utforska staden även dag 18. Vi åker till flygplatsen på eftermiddagen. Flyg via Europa och hemkomst i Sverige dag 19.

Fakta och restips

[Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Argentina.](#)

[Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Bolivia.](#)

[Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Peru.](#)

[Klicka här för att läsa om klimat, valuta och fler praktiska tips inför en resa till Chile.](#)

Du som skall resa med oss kommer att få ytterligare praktisk information och tips som är anpassad efter den specifika resa och avgång du är bokad på.

Färdledare

Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan går. Nedan presenterar vi några av våra experter.



Thomas Svarén

Thomas arbetar som pedagog och folkbildare med fokus på internationella frågor och barn/ungas rättigheter. Han kombinerar arbete som pedagog med utbytes- och utvecklingsprojekt i samarbete med organisationer i Latinamerika, framför allt i Bolivia. Han har arbetat som volontär i Bolivia under två år för organisationen UBV.



Anne Gustavsson

Anne har läst kulturvetenskap och museologi och är nu doktorand i socialantropologi. Hon delar sin tid mellan sitt jobb som docent och kommunikatör vid universitetet i Buenos Aires och forskning kring lokala foto och filmprojekt i nordöstra Argentina. Har ett stort intresse för latinamerikansk historia.

Kontaktperson



Pernilla Palacios

Reseproducent

Att resa har sedan länge varit ett sätt att leva för Pernilla. Passionen är att få lära känna nya kulturer och att vandra i dramatiska landskap. Peru och Nepal är två favoriter dit hon gärna återvänder. År 2000 gick en av många drömmar i uppfyllelse och det var att få komma till Tibet, där hon besökte sitt fadderbarn. Pernilla har även bott i Cuzco, Peru och på senaste resan dit var sonen med. Att resa tillsammans med barn är som att upptäcka världen på nytt! På fritiden dansas det en hel del. Gärna afrikanskt med levande, kraftfullt trumspel. Pernilla ansvarar för resor både till Latinamerika och Himalaya.

pernilla@varldensresor.se